

Op een gevelsteen in het huis van Pastoor van Winkelstraat 2 staat het jaartal 1826.

Dit huis is gebouwd door Johannes Dominicus de Groot, boterkoopman en een bekend schepen van onze gemeente tijdens de franse bezetting.

In 1813 is Johan Domien de Groot burgemeester geworden van Schaijk, in de bestuursvorm zoals wij die tegenwoordig kennen, waarbij een burgemeester wordt benoemd als hoofd van een gemeente. Voor die tijd had het ambt van Burgemeester een heel andere betekenis en was ondergeschikt aan de schepenen, hoofdbestuurders van een gemeente.

J.D. de Groot is gehuwd geweest met Johanna Wilhelmina Oliemeulen (geen kinderen). Na zijn overlijden is het huis met tuin en enige landerijen gekocht door Nicolaas Thyrion, een gepensioneerd majoor, geboren te Breda in 1778 en overleden in Schaijk in 1850. Hij was gehuwd met mej. Schouten, geboren te 's-Gravenhage.

Thyrion verbleef tijdens zijn loopbaan vaak in het buitenland, wat blijkt uit de geboorteplaatsen van zijn kinderen. Jean Francois is geboren te Versailles en zijn dochters Caroline en Henriette te Gent (België).

Jean, gepensioneerd luitenant en oorlogsinvalide, is op jeudige leeftijd gestorven. De dames Caroline en Henriette zijn zeer oud geworden en hebben samen vele tientallen jaren in genoemd oud huis gewoond. Henriëtte was 92 jaar, toen zij in 1916 overleed.

Ouderen onder ons hebben "Jet en Carlien" van de majoor nog goed gekend en vele, nu gepensioneerde mannen, zullen nog met genoegen terugdenken aan hun jeugd, wanneer ze na schooltijd door de "heg" kropen om fruit te plukken uit de grote tuin. Niet weinigen hebben toen kennis gemaakt met de zweep van juffrouw Jet.

Ook het terrein waar later het pakhuis van de C.A.V. in 1929 is gebouwd behoorde vroeger bij de tuin van de familie Thyrion.

In 1916 is het pand met tuin verkocht aan de heer P. van den Hoogen, die zijn winkelbedrijf van de Runstraat (ter plaatse waar nu het pand no 12 staat) overbracht naar dit huis.

P. van den Hoogen is lange jaren dirigent van het zangkoor en pianist geweest. Na overlijden van P.v.d. Hoogen (1930) heeft zijn zoon Herman nog enige jaren het bedrijf voortgezet waarna hij een rijksbetrekking heeft aangenomen. Dit ruim huis met de vele kamers heeft in de loop der jaren aan velen tijdelijk woongelegenheid verschaft.

Hier heeft burgemeester Alph. van Rijckevorsel van Kessel na zijn benoeming tot burgemeester van onze gemeente (1883) enige jaren met zijn gezin gewoond.

Burgemeester van Rijckevorsel heeft een huis laten bouwen in Herpen. Ook in Herpen heeft hij maar korte tijd gewoond want in 1891 werd hij benoemd tot burgemeester van Bostel waar hij 1901 is overleden.

Van december 1937 tot augustus 1940 heeft dit huis woon- en praktijkruimte gegeven aan dokter Langendijk,

De heer Jos Zegers, voorzitter van de N.C.B., heeft na zijn huwelijk in 1946, hier gewoond tot zijn nieuw huis was afgebouwd in 1947.

Ook veel onderwijzers en andere ambtenaren hebben in dit huis een goed pension gevonden. In 1948 heeft Wim Wijnakker het pand gekocht.