

Opmerkingen bij de tekst: Ber is mijn moeder, Betsy is de dienstbode, toentertijd nog officieel de 'meid' genoemd, Betsy kan in de tekst ook wel mijn oudste zusje Bets zijn, maar meestal staat er dan Bets, of heel soms ook wel Hus (kinderlijke verbastering van 'zus').

1944. 03-09

Cuijk. Ber, Ar, Marie; niet gecollecteerd; heer Kramer te koffie drinken. 2 uur zondagschool. 's Middags angstwekkende luchtgevechten; *mevrouw Verkoelen* kwam met haar twee kinderen bij ons vluchten. Regenachtig, winderig koel weer.

1945 21-01

Cuijk. Ber en alle kinderen. Veel moeite 's morgens met de kachel in de kinder(kerk)kamer, die niet goed branden wilde; er is trouwens geen brandstof. Ook overigens erg druk 's morgens, daar Betsy ook nog niet kwam; zij is de hele vorige week ook niet geweest wegens ongesteldheid. Toch waren de dagen van de vorige week nogal gemakkelijk en goed. We hadden veel te eten, kregen van alles, spek, ham, schapevlees *van mevrouw Verkoelen*, Mej. van Bracht en Marinus. Ook van soldaten veel koekjes, chocola enz; zelfs was er een soldaat die mij een briefje van 10 gulden opdrong, daar hij dacht dat ik wel geldgebrek moest hebben; dat was Schephard, een van de twee soldaten die de vorige zondag in de kerk waren.

1945 18-02

Geen dienst. We hebben nog dezelfde 20 soldaten in huis als vorige zondag. We horen weinig of geen geschut meer en denken niet meer aan gevaar van Duitse granaten, maar om de soldaten is het niet mogelijk dienst te houden, wat wij erg jammer vinden. Betsy kwam niet; daardoor was de morgen nogal druk en niet heel zondag-achtig, maar het ging toch goed. Om 11 uur kwamen Kuiling en Slappendel te koffie drinken. We hadden het in de afgelopen week goed van eten doordat *mevrouw Verkoelen* ons gedurig wat bracht uit de officiers-keuken, die bij haar aan huis is (wittebrood, havermout en allerlei middageten enz). Vooral vandaag (zondag) hadden we een uitstekend middagmaal, zeer vet, zo zeer dat Marie vannacht moest overgeven en ook Jo en Wim werden ongesteld, klaarblijkelijk door het ongewoon vette eten.

Van de soldaten hebben we volstrekt geen overlast gehad; ze zijn heel welwillend en sommige heel sympathiek. Ook van hen kregen we een en ander, en vooral vandaag wittebrood, een groot stuk rundvlees, luxe krentenbroodjes, een busje zalm, enz; ook briketten)..

Het gaat met de oorlog goed, maar toch slechts langzaam vooruit, met name ook op ons front in de sectie Nijmegen. Geen bericht nog van familie. 's Morgens nogal regenachtig; de hele dag mistig; helemaal niet koud.

1945 08-04

Cuijk. In de kinderkamer. De kinderen behalve Hans; Ber was niet wel, wakker geworden met erge hoofdpijn en misselijk, braken. Ze bleef op bed liggen. Betsy bleef daarom ook uit de kerk en Hans. Na de kerk was Ber weer op en al veel beter. Te koffie drinken bleven Kramer, Kuiling en mej. Bloem. De laatste bleef ook bij ons eten en nog thee drinken. We hadden een goed diner: snert, aardappels met gestoofde peren en vlees en rijst na. 's Middags kwam Deetje Coster even; ze wou naar Boxmeer en mej. Bloem fietste met haar mee. Tegen de avond kwam mevrouw Bovendeert, die net als Ber leed aan hoofdpijn en misselijkheid. Toen kwam ook *mevrouw Verkoelen* nog, maar toen die zag dat mevrouw Bovendeert er was, verdween zij haastig weer, omdat die twee met elkaar erg getroubleerd zijn.

Deetje kwam ook nog weer even aan, terug van Boxmeer om te vertellen dat mevrouw Romeny nog niet weer daar was. Ook kwamen nog Betsy, Annie en Mientje Hoogeveen. Zij hebben afgewassen, maar Betsy wilde ook vrij vragen voor morgen. Een wonderlijke maar niet onplezierige zondag. Ber tegelijk met de kinderen naar bed. Ik schrijf nu nog even het relaas over deze dag. Mooi zonnig weer, heldere lucht; nogal koude wind.

Met de oorlog is het in de voorbijgegane week goed vooruit gegaan in het Oosten van ons land; de Achterhoek vrijwel geheel bevrijd; in Zutphen nog harde gevechten. Oost Drenthe ook vrijwel gezuiverd; Koevorden eerst bereikt en vervolgens Ter Apel. Volgens de geruchten echter in West Nederland bittere nood. De spanning is groot; nog geen enkel familiebericht van boven de rivieren.

15-04 Cuijk. In de kinderkamer. Ber en alle kinderen. Te koffie drinken Deetje Coster en Kramer. `s Avonds 10 uur, toen Ber ook al naar bed was, kwamen onverwachts nog eens drie Tommies; zij vroegen nachtlogies; een van de drie was eerder bij ons ingekwartierd geweest, de andere twee waren ons onbekend. Zij kregen nog koffie en erwtensoep en aten van hun igen meegebracht brood, waar wij ook nog wat van mee aten.

Prachtig donker zacht weer; de hele vorige week al buitengewoon mooi voorjaarsweer; kersen raken al uitgebloeid, peren en appels bloeien ook al rijk. We merken weinig of niets meer van soldaten, behalve dan nu dat onverwachte bezoek. De oorlog gaat goed. Het Oosten van ons land vrijwel geheel bevrijd, maar nog geen enkel familiebericht. Arnhem nu ook bevrijd, en Zutphen en Deventer; Maar in het Westen van ons land moet volgens geruchten de nood heel hoog gestegen zijn; wanneer zullen de mensen ook daar bevrijd worden? In Duitsland vorderen de geallieerden geweldig!!