

Uit de beeldbank

Door Christ van Eekelen

Steeds meer mensen weten de weg naar de beeldbank te vinden. Niet alleen om foto's te bekijken maar ook om foto's aan te leveren. Mensen die hun huis opruimen en oude foto's tegenkomen, denken steeds vaker aan Heemkunde Boxtel. Zo ook de 94-jarige Frans, broer van Jo van Abeelen. Jo van Abeelen was van 1954 tot 1983 koster van de St.-Petrusparochie. Na het overlijden van Jo gingen alle spullen naar broer Frans. Jo was niet getrouwd en had geen kinderen. En nu komt een aantal spullen naar Heemkunde Boxtel.

Toen ik kort geleden deze spullen onder handen nam, om een scheiding aan te brengen zoals: voor heemkunde boekenbank, voor Het Goed, voor oud papier, voor beeldbank, kwam ik iets bijzonders tegen.

Een uitvaartenboek.

Het uitvaartenboek begint op 20 januari 1925 (de datum waarop koster Van de Broek werd begraven en waarover ik een stukje schreef in de vorige nieuwsbrief) en eindigt op 27 november 1953. En dat is de datum dat Jo van Abeelen koster werd.

Dus het uitvaartenboek omspannt de gehele kosterperiode van zijn voorganger Willibrord Grilis.

Het uitvaartenboek van koster Van de Broek bevindt zich in het archief van de St.-Petrusbasiliek bij het BHIC. Dus het uitvaartenboek van Willibrord Grilis hoort daar ook thuis.

Voordat het naar 's-Hertogenbosch gaat heb ik er heerlijk in zitten bladeren. Opvallend zijn vooral de verschillen in de 'klassen' begrafenissen en het verschil tussen uitvaarten van kinderen en volwassenen.



Koster Willibrord Grilis (1889-1957)
Foto uit collectie van Jose Cijffers-Grilis

Er staan niet alleen begrafenissen in op het kerkhof bij de Petruskerk, maar ook op het kerkhof van Duinendaal (zusters JMJ). Zo staat ook de laatste begrafenis op 12 augustus 1940 'bij de kerk' genoteerd, gevolgd door de eerste begrafenis op 19 augustus 1940 op de

algemene begraaf plaats aan de Bosscheweg. Zo staat er ook vermeld dat pastoor Van Besouw zijn eerste begrafenis deed op 22 april 1941. Vanaf 1931 vermeldt het uitvaartenboek soms ook bijzonderheden bij het overlijden. Bijvoorbeeld bij een 'auto-ongeluk' of 'onder een paard terecht gekomen'. Als de dood daarbij direct optrad staat er bij vermeld: 'subito'. Er konden dan geen laatste sacramenten meer worden toegediend (waarschijnlijk kom je dan in een andere hemel). Soms staat ook het 'beroep' vermeld. Johannes Verhoeven, die op 11 augustus 1938 begraven werd, was 'stoelzetter in St. Petruskerk'.

Gerardus van der Steen werd begraven op 8 maart 1939. Hij was 'Suisse dezer kerk' van 1905 tot 1939 gedurende 33 jaren.

Arnoldus Henricus de Haas, echtgenoot van Rosalie Selhorst werd begraven op 26 november 1940, nadat hij 29 jaar lid van de Boxtelse gemeenteraad was.

Al met al vind ik het een heel mooi boek, een Boxtels geschiedenisboek. Het boek is door Rini van Oirschot gefotografeerd en zal binnenkort te zien zijn op onze website. Het uitvaartenboek van koster Van de Broek is binnenkort op de website van het BHIC in te zien.



Foto uit de collectie van koster Jo van Abeelen

Bijschrift bij begrafenis op 27 december 1942 van Petronella van der Eerden, echtgenote van Christiaan Snelders.

'Eerste uitvaart na het weghalen der klokken te weten: de groote St. Petrusklok, 2200 kg, de tweede wegende 1800 kg en de derde wegende 1500 kg plus een kleine luidklok, 280 kg en evengroote klepklok, 200 kg, op de kerk, met kerstmis 1942. De drie grootste klokken gegoten in 1932. Prijs 10.000 gulden'.