

Ruud Luykx

Dreef A 17

Etten (N.Br.)

Etten? 1. September..... 1944.

Ter nagedachtenis aan het overlijden van

RIET ROSKAM.

Omgekomen bij de noodlottige beschieting
der B.B.A. bus te Etten op 1 Sept. 1944.

RIET .

Rietje nog; zie ik je zitten,
Aande afdeling textiel.
Met je fris gezonde lichaam,
Jekrachtig; zwaar gebouwd profiel.

Nog in mijn geest zie ik je lopen;
Lachend door het leven gaan.
Doch aan je bloeiend jonge leven,
Kwam plotseling een einde aan.

Terwijl jij je in een B.B.A. bus,
Naar je werkring je begaf,
Delfde het wrde oorlogsmonster,
Vanuit de lucht al reeds je graf.

Onvoorbereid kwaamt gij te vallen,
Werd gij geroepen voor Gods troon,
Jouw aardse leed is thans geleden,
Den hemel zij daarvoor je loon.

Want God is eindeloos barmhartig,
Verlaat de zijne nimmermeer.
Wie eens zijn hoop op Hem gesteld heeft,
Zal eens belanden bij den Heer.

Je was altijd zo vol zorgen,
Voor het gevaar op de machine,
Waarop je Pa met lijfsgevaren,
Zijn boterham moest gaan verdienen.

Grand Duques
Post St 17
Canton (Pa.)

Doch het lot is wreed en onbarmhartig,
En wat gij van Uw vader had verwacht,
Heeft de wrede oorlogsmachine,
Thans aan U zelve toegebracht.

Uw lieve ouders wil ik troosten, met:
"Wat God beslist is immer goed"
Uw lieve dochttertje ging van U henen,
Met "MAMMIE" als de laatste groet.

Littleton, 1 Sept 1944.

*Veel groet van
Rina*