

## Ludovicus Jacobus de Rooy (1891-1961)



GEDENK IN UW GEBEDEN

de Zeereerwaarde Heer

**LUDOVICUS JACOBUS DE ROOY**

Em. pastoor in Mariaoord te Meerveldhoven.

De overledene werd geboren te Vessem 27 Nov. 1891. Priester gewijd 2 juni '17. Assistent te Heeze 1 Maart '18. Kapelaan St. Jacob te 's-Hertogenbosch 16 Sept. 1921. Conrector Bisschopp. Kweekschool te 's Hertogenbosch 31 Maart 1923. Rector Ruwenberg St. Michiels Gestel 14 Juni 1935. Rector R.K. Jongenskweekschool en van het St. Jozefgesticht Eindhoven 14 Februari 1936. Pastoor te Haaren 5 December 1945, eervol ontslagen als pastoor te Haaren 1 Mei 1958, terwijl hij Provisor bleef van de Semenaries van het bisdom van 's-Hertogenbosch. Voorzien van de laatste H. Sacramenten, overleden in het St. Josephziekenhuis te Eindhoven 20 Januari 1961, en begraven bij zijn parochianen te Haaren 24 Januari 1961.

Het plotseling heengaan van de dierbare overledene, hoewel toch niet geheel onverwacht, heeft zijn bedroefde familieleden en zijn vele vrienden diep getroffen. Wij zullen voortaan in hem iets missen in ons leven: zijn bezielende geloofsovertuiging, die hij zo met klem kon verdedigen - Zijn enthousiaste levensopvatting, die het mooie in Gods schepping wist te waarderen en genieten - zijn energieke levensblijheid, die hij ook in zijn laatste levensjaren, niettegenstaande de langzaam toenemende verzwakking, wist te behouden. Dat alles heeft ons steeds getroffen, als hij als gulle dankbare gastheer ons ontving, en wij gingen steeds als beter mens van hem heen.

Terecht is hij op een souvenir uit vroegere jaren getekend met de woorden: Amicus fidelis protectio fortis, een trouwe vriend is een sterke burcht. Velen, ook zijn dankbare oud-leerlingen en zijn dierbare parochianen, die hij zo node kon verlaten, hebben die steun in hun leven van hem ondervonden.

Wij allen voelen ons verplicht, zijn nagedachtenis in ere te houden, voor zijn zielerust te bidden en het H. Misoffer mede op te dragen.

Dierbare Heerneef, ik vraag een plaats in Uwe memento. U, beste zusters, die mij verzorgden, hartelijk dank!

Dat hij ruste in vrede!

Met dank aan Marijn Verstijnen.