

Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill

Petrus Martinus Wijnen, mijn grootvader van vaders kant, werd geboren op 1 januari 1855 in Wanroij. Hij runde daar Café 't Haantje aan de Lepelstraat 17. Verder had hij een winkeltje en was koopman. Zijn bijnaam in Wanroij was daardoor 'De Kopman'. Zijn vrouw deed het huishouden.

Hij trouwde in 1888 met Johanna Hendriks, geboren in Wanroij op 28 februari 1864, waarmee hij 16 kinderen kreeg. Daarvan bleven er 4 in leven: Trui, Toon, Marie en Hein. Johanna overleed in Wanroij op 3 december 1899.

Daarna (in 1899) trouwde hij met Anna Maria de Rijk, geboren te Altendorf in 1878, overleden op 21 juli 1922 te Wanroij. Met haar kreeg hij nog eens 14 kinderen, waarvan er 10 in leven bleven: Hanna, Lena, Wies, Fien, Gien, Kees, Pauwel, Bert, Wim en Jan.

Petrus Martinus overleed op 28 december 1948.



Petrus Martinus Wijnen

Arnoldus Lucassen was mijn grootvader van moeders kant. Hij werd geboren in Sint Anthonis op 21 december 1852 en overleed te Oploo op 22 juni 1934.

Hij was van beroep wegwerker en zijn vrouw deed het huishouden.

Hij was eerst getrouwd met Gerarda Agnes Jochims, geboren op 5 maart 1856 te Vierlingsbeek, overleden te Oploo op 21 maart 1895.

Zijn tweede echtgenote was Jacoba van Tienen, geboren te Sint Anthonis, 3 augustus 1873 en overleden te Boxmeer, 21 februari 1960.



Arnoldus Lucassen en Jacoba van Tienen

Mijn vader is Hendrikus Adrianus Wijnen (Hein) Wijnen, geboren te Wanroij op 28 april 1892 en overleden in Mill op 17 juli 1965.

Hij is in 1914-1918 in dienst geweest.

Hij trouwde met Hendrika Adriana Lucassen, geboren te Oploo op 28 augustus 1897 en overleden in Mill op 15 november 1979.

Ze woonden eerst in Oploo, toen in Wanroij. In 1923 kochten zij van Jantje Bischops voor 1600 gulden een huis aan de Langenboomseweg in Mill.



Hein Wijnen



Drika Lucassen

Hein vond snel werk en wel bij Jan Verbruggen, Grossierderij in Mill. Drika zorgde voor het huishouden.



Het ouderlijk huis in Mill



Hein en Drika



V.l.n.r.: Cor v.d. Hoogen (uit Escharen), Hein Wijnen, Martien van Lijssel en Jan Snoeks

Op 21 april 1925 werd Johannus Arnoldus (Jan) geboren. Hij ging in Mill naar school.

Na de school ging hij met vader mee bij Verbruggen werken. Hij ging ook in militaire dienst. Na dienst werkte hij nog enkele jaren bij Garage Verbruggen.

Daarna kreeg Jan een aanstelling als vrachtwagenchauffeur bij de gemeente. Wegens hartklachten is Jan in de WAO gekomen. Jan is 15 november 1997 overleden.



Jan op school in Mill



Jan in dienst, staande 3^e van links



Maar eerst natuurlijk op retraite



Jan met zijn groep voor de kazerne in Roermond, voorste rij staand, 3^e van rechts



Jan op een gezellige bijeenkomst van de gemeente waar hij toen werkte

Op 18 april 1927 werd Jacobus Peterus (Koos) geboren.

Hij ging ook in Mill naar school. Na de school ging hij werken bij Wim van Tienen, elektriciteitsbedrijf, als leerling-gelekticiën.

Hij ging na werktijd met nog drie anderen naar Nijmegen een cursus volgen voor monteur.

Na enkele jaren kreeg hij een baan bij de P.N.E.M. als rayon-monteur.

Koos is op zijn werk na een hartaanval overleden, 25 mei 1976.



Koos op school in Mill



Koos als leerling-elekticiën



Koos (midden) als rayon-monteur



Op 11 juni 1928 werd Petronella Maria (Pieta) geboren.

Zij ging ook in Mill naar school. Na de school hielp ze moeder enkele jaren in het huishouden. Daarna ging ze als dienstmeisje werken in Renier van Arkel in Den Bosch. Op ongeveer 20-jarige leeftijd vroeg zij toestemming aan haar ouders om in te treden als zuster in het klooster. Haar zustersnaam werd zuster Galganie. In de tussentijd had ze een cursus naailes gevolgd, dat kwam in het klooster goed van pas. Ze kreeg op de naaikamer plusminus 25 patiënten onder haar hoede. Dat heeft ze vele jaren gedaan, tot de omwenteling kwam in het klooster op de psychiatrische afdeling. De zusters moesten plaatsmaken voor de lekenverpleging.

Toen is zuster Galganie met twee andere zusters een opvangcentrum begonnen voor tijdelijke daklozen in Waspik. Haar laatste jaren heeft ze in Zeeland (gemeente Landerd) gewoond.

Zij is 7 juli 2006 overleden.



Pieta rechts



Zuster Galganie (Pieta) rechts



Een hevig 'gevecht' tussen vader Hein en zijn dochter zuster Galganie

Op 28 april 1930 werd Arnoldina Anna Jacoba (Dina) geboren. Zij ging ook in Mill naar school. Na de school heeft ze ook enkele jaren bij moeder in het huishouden gewerkt. Daarna is ze ook naar Renier van Arkel gaan werken op de afdeling Psychiatrie en heeft daarvoor verder gestudeerd. Zij is na enkele jaren ook in het klooster ingetreden en is daarna overgeplaatst naar Huize Coudewater bij Rosmalen. Haar zustersnaam was zuster Hilaria. Na de omwenteling in het klooster heeft ze zich aangesloten bij een groep 'Stichting ontwikkeling der volken' in Kadier en Keer. Nu, 81 jaar, woont ze op een flatje op het Alagondaplein in Maastricht.



Zuster Hilaria (Dina) links

Op 12 maart 1934 werden geboren Maria Henrica Josephina en Louwisa Maria Josephina. Maria en Wies gingen samen in Mill naar school. Na de school hielpen zij moeder enkele jaren in het huishouden en daarna gingen zij ook als dienstmeisjes naar Renier van Arkel in Den Bosch. Op 20-jarige leeftijd wilde Maria intreden in het klooster. Na een cursus verpleging is ze in het ziekenhuis in Eindhoven gaan werken. Na enkele jaren is zij overgeplaatst naar het bejaardenhuis in Heesch bij Nijmegen. Toen moeder het werk niet meer aankon is Maria naar huis gekomen om voor moeder en ons te zorgen. Ze heeft moeder, zwager Leon, haar zuster Wies en haar broer Jan aan hun eind gebracht. Ze heeft ongeveer 21 jaar voor ons gezin gezorgd. 1 september 2003 is Maria overleden. Na haar schooltijd blijft Wies enkele jaren bij moeder in het huishouden werken, daarbij gaat ze enkele uren in de week de meisjesschool poetsen. Wies blijft in Renier van Arkel werken tot Maria naar het klooster gaat. Dan komt ze naar huis en gaat bij Hannie en Tijs Arts (de Edah) werken. Ook blijft ze nog enkele jaren thuis werken. Daarna is Wies getrouwd met Leon Jonckers. Ze hebben samen mooie maar ook veel slechte dagen doorgemaakt. Eerst is Wies ziek geworden, toen op 14 april 1996 is plotseling Leon overleden, 3 maanden later is Wies ook overleden.



Moeder met Wies en Maria



Met ome Harrie (Lucassen) op de foto, en wat doe je als dan net je broek afzakt, gewoon omhoog houden, denkt Wies.



Onze vader Hein was ook trots op zijn tweeling Wies en Maria



Maria en Wies (rechts) op school in Mill



Maria in het midden



Wies



Wies en Leon

Op 21 mei 1937 werd ikzelf, Henricus Antonius Maria (Harrie), als laatste kind geboren.

Ik was er nog maar net en daar kwamen al die grote Nederlandse soldaten aan. Snel even de sergeant zijn sabel geleend voor op de foto. De oorlog heb ik weinig van meegemaakt. Daarna naar de school tot de 5^e klas.

Bij de leeftijd van 13,5 jaar mogen we naar de Ambachtschool in Boxmeer. Ik ging leren voor timmerman. Na twee jaar ambachtschool ging ik bij de aannemer werken. 32 jaar bij verschillende aannemers gewerkt, toen was mijn rug versleten en kwam ik in de WAO. Ik heb die jaren goed door kunnen komen, ik had verschillende hobby's. Mijn grootste hobby was vogels kweken. Ik ben bijna 50 jaar lid van Klank en Kleur.

Mijn tweede hobby was klokkenkwasten maken.

Ik ben ook ongeveer 57 jaar lid van de Bouw- en Houtbond FNV.

Mijn werk is nu het bijhouden van de tuin. Twee dagen per week ga ik naar de zorgboerderij.



Ons moeder met links ons Maria, rechts ons Wies en ikzelf op schoot



Harrie met de sabel



Harrie op school

Tot slot nog wat andere familiefoto's:



De hele familie Wijnen op een na, die moest nog komen



Hallo ik was er ook al bij (Harrie) op de armen van ons moeder



Al de kinderen van Hein en Drika Wijnen
Van links naar rechts: Jan, Dina, Maria, met
sabel Harrie, Wies, Pieta en Koos



Met z'n allen aan de voordeur zitten. Vader en
Jan zijn nog werken



Hein zei altijd tegen Drika: 'Drika we hebben ze alle zeven, en op een rijtje'.
Hier waren ze 40 jaar getrouwd.

Mijn zus Dina is nu 81 jaar.

Ikzelf ben nu 74 jaar.

Wij wachten af wie het langste leeft. Degene die het langste leeft maakt het boek van de familie Wijnen dicht.