

Brabants volkslied [Arch. nr. L3491-01]



Uit fris-se ke-len schalt het lied, aan
Bra-bants land en volk ge-wijd, dat vrij-heid won door ei-gen
kracht na har-de eeu-wen-lan-ge strijd. Aan Bra-bant 'ou-de
land heb ik mijn hart ver-pand. Zo blijf ik aan der va-d'ren
erf als kind ge-trouw tot-dat ik sterf.

1

Uit frisse kelen schalt het lied
Aan Brabants land en volk gewijd
Dat vrijheid won door eigen kracht
Na harde eeuwenlange strijd
Aan Brabant 't oude land
Heb ik m'n hart verpand
Zo blijf ik aan der vad'ren erf
Als kind getrouw totdat ik sterf.

2

In Brabant leeft het oude Kruis
Hecht vastgegroeid in volk en land,
Zoals de trouwe bruine hei
Zit diep geworteld in het zand;
Als Brabants heide bloeit
Is 't of ons harte gloeit.
Het Kruis geplant in zulke aard
Is d'offers van geslachten waard.